

De pijpkehop

I

Wag oudje smaakt het pijpke goed,
Wat rookt die hopy byn door,
't Is echte meerachium naar 't scheynt
Leg op wat vraagt ge ervoor

II

Kynkeer die hopy is niet te koop,
Ik kreeg hem eens cadeau
Op 't slagveld van mijn kapitein
Die viel by Waterloo

III

Dat ging er daar geducht op los
Van 's morgens 12 uur,
Tot 's avonds sonder nat of droog,
Tanjour maar in 't vuur.

IV

42
Vertel me dat een ander heer
Toe geef me uw pijpkehop,
Ik had er een gouden tienje voor
Hewel stemt toe leg op.

V

Ik stond gelijk met hem in 't vuur
En naast myn zyn o God
Kreeg onse brave kapitein

Wlad in zijn borst een schot

VI

Ik ben maar een arme man mijnheer
En heb een klein pensioen
Noch deed ge er duizend gulden bij
Toen ik het nog niet doen.

VII

Ik ring hem in mijn armen op
En droeg het gedrang hem uit
Verbond zijn wond en zag met vreugd
Zijn stromend bloed gestuit.

VIII

Toen gaf hij mij dees pijpkeop,
En ook een beurs met geld,
Hij drukte mij voor 't laatst zijn hand
En stierf toen als een held.

IX

De beurs met geld gaf ik aan een kniegesin
Wiens huis was afgebrand
Daar dees mijnheer de pijpkeop,
Komt in geen ander hand.

X

Sinds jaren lang bewaar ik hem
Egelyk een relikwie
Toen dikwijls ik mijn pijpke rook

Zit of ik hem nog zie

XI

Leoon brave man, Hoe heet hij
Die goede Kapitein

Wij noemden hem steeds beste waar
Zijn naam was van der Klein.

XII

Hebt gij mijn vader bij gestaan
In de uren van gevaar

Kom brave kom gar met mij mee
En eet voortaan mijn brood.

XIII

Is't mogelijk heer zijt gij zijn zoon
En woot gij op zijn erf

Ik ga met u mee.

De pijpe kop krijgt gij eens als ik sterf.

~~De Eensame gesneuwde~~

1

Op verre vreemde bodem ligt een gesneuwde soldaat
Een ongeluk vergeldt voor niemand acht op slaot

In mossen rijdes de schryfters sin eenen wroeg voorbij
Ipen enkale want of die doode ook en kruisje voortbij

Om vele die daar vielen sijgt jammerkruis en klabbe