





De pastoor van Pey
was een man van
geloof en
vrijheid.
Hij was een
man van
vrijheid en
geloof.
Hij was een
man van
geloof en
vrijheid.

Nog altijd is hij bij ons.
Hier in zijn Pey.
Niet alleen op deze plaats,
maar meer nog diep in ons hart.

PATRICIUS CRAMER

Pastoor van Pey

1937 - 1955

Overgeeft
zijn ziel





PATRICK DWYER

1928 - 2010
1950 - 1955
1955 - 1960
1960 - 1965
1965 - 1970
1970 - 1975
1975 - 1980
1980 - 1985
1985 - 1990
1990 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2010

His efforts to bring
this to life
has allowed the
world to see the
best of our country
and the
best of our people

