

Heer van het leven,

U roept de mens van de
sterfelijkheid
naar de onsterfelijkheid.
Voor wie in U geloven wordt het
leven niet weggenomen,
maar voor eeuwig bevestigd.

Wij herdenken allen, die dit jaar
gestorven zijn;
en wij belijden dat zij leven.
Wil hen honderdvoudig belonen
al het goede op aarde gedaan;
vergeef als zij U of 'n medemens
te kort deden.
Uw zoon, Jezus, is in de wereld
gekomen,
opdat zij het leven zouden hebben.
Hij heeft er zijn leven voor
gegeven.
Voltooi nu het werk van de
verlossing,
bij hun doop begonnen.
En moge ook onze dood de toegang
tot het leven zijn.



Wie
gelooft
heeft
eeuwig leven

Jo. VI 47

**PAROCHIE VAN DE HEILIGE LANDRICUS
ECHT**

1970 - ALLERZIELEN - 1972



*Mogen voor altijd in Gods
liefde geborgen zijn:*

M. Helena Mestrum-van Neer

Apolonia Linssen-Bakkus

M. Elisabeth Houben-Hochstenbach

M. Mechtildis Oosterbosch-Boumans

M. Sybilla Papen-Ohlenforst

Gerard Beckers

Gertrudis Weeda-Thomassen

Wim Hermkens

Frans Hannen

M. Elisabeth Kanters

M. Huberta Wouterlood-Blaisse

Toni Schoenmakers

Johannes Ruyters

Corry Pubben-Pustjens

M. Josephina Helsen-Cuijpers

M. Elisabeth Hermkens-Krijn

M. Rosa Van der Vosse-Voet

Leo van Kempen

A. Henriëtte Hees-van Lier

Arnold Sleuters

Maria El. Croonenberg-van Pol