



ONZE LIEVE VROUW
VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND
BID VOOR ONS.

TER HERINNERING AAN DE PAROCHIE-RETRAITE

gepreekt door de E. E. P. P. Redemptoristen
Hub. Vijgen en Jac. Jonckbloedt, in de Parochie
van O. L. Vr. Onb. Ontv. te Pey (L.)
van 10 Jan. tot 21 Febr. 1943

G E B E D

Moeder van Altijddurenden Bijstand, met dankbaarheid denk ik terug aan de vele en groote genaden, die ik tijdens de Parochie-Retraite door uw bemiddeling mocht ontvangen.

Gij hebt mij in die dagen in mijn geloof versterkt en dichter bij Jezus gebracht.

Door U geholpen besloot ik toen Hem te beminnen boven alles, en zoo te leven, dat ik mijn eeuwige gelukzaligheid verzeker.

Heden vernieuw ik dat besluit. Opnieuw maak ik het vaste voornemen volgens mijn Heilig Geloof te leven. Daartoe zal ik:

de gelegenheid van zonden vluchten;
veel en goed bidden;
steeds godvruchtig de H. Mis bijwonen;
dikwijls te biechten gaan; en
veelvuldig communiceeren.

Help mij deze voornemens steeds getrouw ten uitvoer te brengen.

Mijn leuze zal steeds zijn:
Leve Christus Koning!

Mijn bede:
Moeder van Altijddurenden Bijstand, bid voor mij.
(300 dagen aflaat).