

God, Gij hebt Uw eniggeboren Zoon,
in zijn overwinning op de dood,
uw koninkrijk doen binnengaan.
Laat uw gestorven dienaren delen
in zijn overwinning
en voor eeuwig U aanschouwen
die hun Schepper zijt en Verlosser.
Door onze Heer Jezus Christus. Amen

Heer God,
op deze plek namen wij afscheid...

Dank zij uw Zoon, de Verrezene,
geloven wij dat er altijd een uitweg is
van dood naar leven,
van duisternis naar licht,
van wanhoop naar hoop.

Dank zij uw Zoon, de Verrezene,
beschikken wij over "en-toch"-energie
om steeds weer "ja" te zeggen
en verder te gaan
met een tweede adem.

Ook vandaag zijn wij met alle christenen
mensen-van-de-weg,
die hoopvol bouwen aan uw droom.

Allerzielenprentje verzorgd door:
Monuta - Schuren uitvaartzorg Herten



**Parochie Heilige Stephanus Stevensweert
Allerzielen 2013**



Wij bidden voor de zielenrust van
hen die ons voorgingen in de dood,
gemerkt door het teken van het geloof.

*Bijzonder gedenken wij hen van wie we in
verbondenheid met onze parochiegemeenschap
afscheid hebben genomen.*

Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

Allerzielen 2012 - Allerzielen 2013

2012

21 november Jac Vos 77 jaar

2013

3 maart	Maria Cuijpers-Boers	95 jaar
6 maart	Helena Mestrom-Niessen	90 jaar
11 maart	Soeti Vos-Rowongso	50 jaar
29 maart	Toos Fincken-Kehrens	91 jaar
26 april	Jo van Ool	76 jaar
25 mei	Fien Vos-Corstjens	94 jaar
4 juli	Piet Bottij	84 jaar
16 juli	Jan Krijn	85 jaar
13 augustus	Frans Bovendeerd	69 jaar
22 oktober	Joep Cuijpers	74 jaar