

WOORD-en Letterspelletjes en spreuken

Jac Verstraaten had niet
in de gaten, dat er in
zijn straat zoveel gaten zaten.

Sef van Wegberg
moest veel verdriet verbergen
en wat overbleef wegbergen.

Jan van Lier had een stier
hij kocht een koe voor de melk
en het genoeg van de stier.

Jac Verkoyen
had veel last van vlooiën
ze zaten in zijn plooiën.

Wim in het Spek had een dikke nek
maar hij was niet gek
en al zeker niet op spek.

De prostituee dee 't anders dan ze altijd dee
maar de klant was er zeer tevreden mee.

Jenever is een lastgever
je ziet 't aan Jan die loopt steeds schever.
en hij is wat beverig en zweverig.
De kleurling hing over de leuning
in plaats van ondersteuning
kreeg hij een bekeuring.

Hij was zenuwachtig
en heel kapitaalkrachtig
en werd daardoor ook krampachtig.

Je kunt iemand voeden met stampot
maar zeker ook metop.....

De koek van Dorothea snij ik middendoor waarvoor???
't achterstuk is voor Thea en het voorste voor Door
en de o in 't midden Heb ik nodig van Dor naar Door.
DE wezen werden terechtgewezen
en toen was 't wegwezen.
Vanmorgen wilde ik gaan denken
aan alles wat ik was vergeten
hoe dat moet moet je dan wel weten
en dat was ik ook vergeten.

Spillebeen kreeg een handgemeen met een dondersteen en
heet nu voortaan brekebeen.

nemen nam genomen slepen slap geslopen..

De buikspreker had een pacemaker
en van de apotheker een maatbeker

De vorstin had een vriendin
maar dat wist alleen haar waardin.

Opoe zat in de rimboe en werd doodmoe
van een zoeloe met een melkkoe.

Hij had last van een kies en van zijn lies
voordat hij zijn laatste adem uitblies.

Jac ten Hope ging zijn paard verkopen
en moest voortaan zelf lopen

Na de briefing en de hearing
ging hij naar de meeting.

We konden het niet snappen
dat Hein Verstappen niet kon eten
en wel nog koek kon happen.

Jan van Daal vond het een schandaal
dat men zei vandaal terwijl hij toch maar
zondigde op heelkleine schaal.

Bij die strenge vrouw met die zweep
had hij op de valreep
een narrow escape.

van de Winkel is zijn naam
Vroeger had hij een grote winkel
nu alleen nog maar de naam,

Puck de Drukker was geen echte drukker
af en toe drukte hij wat en alleen als hij buikpijn had.

Ik zit dichterbij de dood dan bij mijn geboorte”
zei ome Chris van 92.

“Dat had ik ook willen zeggen”, zei ome Willem
“en ik ben pas 70.”

Geleden maar tevreden
Oom Toon is al oud
hij is vaak blij en goed geweest
dat zorgde voor een levenslang van goud.

Tevredenheid is een overtuiging dat je
In geestelijk en stoffelijk opzicht
voldoende gezegend bent en er zijn
geen bijna onvervulbare wensen in je levend.
Zo'n overtuiging is de basis voor menselijk geluk!!!!
Menselijke goedheid kost niets maar
zij is kostbaarder dan de duurste diamant!!
Bekijk het leven van de positieve kant
Te lang bezig met het negatieve
maakt je geestelijk van kant!
Jan Fransen kreeg genoeg
kansen om te scoren,
maar ze gingen allemaal verloren.

Als ik weer eens naar de cardioloog toe moet
hoor ik hem nu al zeggen: "Het gaat goed zorg maar
dat je ook je pillen goed slikt
endat je er bij weinig adem niet in stikt!"

Geestelijke weerstand bouw je niet op met jenever
die is ook nog slecht voor je lever.
probeer het eens met een glas goede wijn
in een gezellig samenzijn.

Ik kan toch zo genieten als mensen goed voor me zijn.

Zij verhinderen alle last en pijn.

Ik wil daarvoor zeer dankbaar zijn!

Onze weldadigheid is zo groot

dat zij niet past in een grote schoener zei de weldoener

want een weldaad is van weldoen de grootste maat.

Ik voel me nog niet zo'n oen

omdat ik in 't leven nog zoveel mee m ag doen.

Ik eet, slaap en schrijf en alles met fatsoen

ik zou niet weten om het zonder te doen.

Ik werkte hard en lang ,had veel te doen

en geniet nu van een goed pensioen

en hoop dat nog 'n hele tijd te doen

Ik was heel ontevreden over mij zelf

omdat ik vergeten was

over wie en wat ik ontevreden was

en dat is pas over als ik weltevreden ben.

Zondag 21 juni vaderdag

ik wens alle vaders een mooie dag

en dank hen voor alles wat ze voor ons deden

dat is voor een feestje wel een goede reden.

Bij gebrek aan poëtisch vermogen een rijmwoordenspel:

Goede vaders maken ook wel fouten

bij het timmeren nemen ze dan verkeerde bouten.

Overdag doen ze de overgordijnen dicht

de kamerplanten krijgen dan te weinig licht.

De moeders proberen alles te herstellen

en hopen dat de vaders gaan verrassen

door beter op hun tellen te gaan passen.

Natuurrampen maken de wereld plaatselijk tot een hel.

voor miljoenen een niet te verdragen kwel.

Ik denk wel eens aande tijd dat je niet meer bent

als je niets meer kan en kunt en kent.

Toch zijn er dan nog mensen die aan je denken

die je nog wat goedheid willen schenken

Daar heb je dan helemaal niets meer aan

want je zit niet meer in je levensbaan,
Wees bij voorbaat dankbaar zolang je nog leeft omdat
ook al ben je dood er toch nog iemand is die om je geeft.

Als jonge man droomde ik veel van Els
en als ik somber was werd 'k rebels, maar ik bleef
maar van dat schattig Echter meisje dromen.
Ik danste met haar en zag haar vaak hun stoep vegen.
Mijn gedachten maakten mij dan wel eens verlegen.
En ik zette door en bleef maar dromen.
Hoe ik bij haar zou kunnen komen.
En al mijn mooie dromen zijn uitgekomen.
Het is nu ruim 60 jaar geleden dat we zijn saamgekomen

Enkele spreuken over goede mensen:

Goede mensen zijn als diamanten
die schitteren ook naar alle kanten.

Goede mensen zijn kostbaar
ze zijn onbetaalbaar

Goede mensen zijn altijd rijk
ook al hebben ze maar weinig aardse slijk.

Goede mensen zijn sympathiek
zelfs al zijn ze af en toe ziek.
Goede mensen zijn eerlijk
dat is voor hun omgeving heerlijk.
Goede mensen zijn altijd mooi
al lopen ze in hun armoedigste tooi.

Het verleden is herinnering voor mij,
het is helemaal verleden en helemaal voorbij.
Door mijn versleten hart heb ik ook geen toekomst meer
vooruitzichten en verwachtingen ook niet meer.
Maar ik leef nog in het heden
vandaag een hedendaagse dag
die ik weer meemaken mag.
Na de nachtrust heb ik weer
een hedendaagse dag
die je overmorgen ook verleden noemen mag

De goedheid van mensen is de kracht
van een samenleving.
Zonder goede mensen werd de wereld 'n woestijn.
De goedheid van de mensen bepaalt de kwaliteit
van de samenleving.

Hitte,

Toen de warmte overging in hitte
ben ik in de airco gaan zitten,
want ik wilde die 36 grad overleven
en niet gaan smelten en dan sneven.

Vandaag raakte onze straat een fijne familie kwijt
dat verlies vervult ons met de nodige spijt.

Jan Willem, Monique en de kinderen
wij wensen jullie in 't nieuwe home
geluk, gezondheid en veel liefdevolle uren
die wij dat zijn Els en Sef jullie vroegere overburen.

Linda van Zorgmed is een meid van klasse
Iedere dinsdag komt zij mij douchen en wassen
Zo kan ze mij goed verzorgen en
als 't maandag is hoef ik maar te wachten tot morgen.

Marianne van Zorgmed is een openbaring
In de verzorging heeft ze veel ervaring
en vrijdags geeft ze mij een flinke wasbeurt
als mijn haar daarna gekamd is word ik door haar goedgekeurd

Als ik door mijn versjesbundels blader
vind ik 't nu jammer van die dichtgeslibde dichtader
Ik was zo blij als er een versje uit mijn pen was gelect
en als ik het voordroeg voelde ik mij goed gebekt.

Het heeft mij zeer gespeten
dat ik was vergeten
wat ik had gegeten
en moet u weten
ik had zo lang in de keuken gezeten.
daarom heeft het mij zo gespeten.

Met het ouder worden voel je goed
dat je van je kunnen en je kennen inleveren moet
Van hardlopen werd het schuifelen
en van zeker weten twijfelen
Individualisme als algemene levensstijl
verlaagt het maatschappelijk levenspeil.
Als eisen en behoeften van
veel enkelingen groot en dwingend zijn
zal dat een bedreiging voor
gemeenschapszin en naastenliefde zijn.

Rijmspelletje

Toontje wilde met zijn vrouw 'n potje rijden
en dat nog wel onder het auto rijden
Zijn vrouw vond dat gevaarlijk en was niet blij.
Chaufferen met 2 handen is pas goed rijden
en dan kun je als we stilstaan met 2 handen rijden.
Dan pas zullen we goed gedijen.

Marianne is niet alleen een openbaring
zij is een dame van grote klasse
dat merk ik bij het douchen en wassen.
Bovendien beschikt zij over een arsenaal
van heilzame adviezen
die ik opvolg zonder te moeten kiezen

De vogels in mijn tuin zijn mijn dagelijks kijkgenot

Ik kan er lang naar kijken ik ben erop verzot.

De 12 mussen en nog meer mezen niet vergeten

komen iedere dag uit mijn getraliede voerbak eten

'n groenling, 'n vink, 'n merel en een roodborstje die ik niet vergeet

maken met wat duiven en 5 kraaien 't vogelvolk compleet.

Wat de mussen knoeien eten de duiven v.d. grond

en de kraaien maken het te bont

die hangen aan de voerbak en eten zich rond.

Het voer koop ik bij de vogelbescherming

die het beschouwt als een ondersteuning!

De egoïst

Iemand die alleen voor zichzelf leeft

en niets om anderen, zijn naasten en omgeving geeft

is voor club, huwelijk, gezin en de maatschappij

niet de mens

daarvoor is zijn egoïsme te intens!!

Het leven is soms hard en guur
door lichamelijke kwalen van te lange duur.
Het verzwakte brein is niet bij machte
deze guurheid te verzachten.
Zitten lijf en brein samen in een dal
is het de vraag of hier zich nog iets herstellen zal
Hoera mij is een versje na vele maanden gelukt!!
Als je liefde en genegenheid ontmoet
is het leven uitermate goed.
Waar onmin en barsheid het leven bepalen
daar is geen levensvreugd te halen.
Daarom wees aardig en doe goed
dat is voor jezelf ook heel goed!!