

ALS DE WERELD GROEIT NAAR EEN STEEDS HOGER  
 IDEEAAL-ALS WIJ KUNNEN GENIETEN VAN WAT DUIZENDEN  
 JAREN VOOR ONS VERWORVEN IS-DAN DANKEN WE DIT AAN  
 ALLEN DIE ONS ZIJN VOORGEGAAN.  
 DAAROM WILLEN WIJ VANDAAG GEDENKEN AL ONZE  
 PAROCHIANEN, DIE ONS SINDS ALLERZIELEN 1962  
 ZIJN VOORGEGAAN IN LIEFDE EN DIE NU, NA HUN  
 AARDSE WERK, DE RUST VINDEN BIJ DE HEER.

+++++

20 Dec.1962	Anna Maria GOLSTEIJN (Montfort)	
	83 jaar	
26 Dec.1962	Louis M.H.Theelen	67 jaar
11 Febr.1963	Gerard H.Aben	84 jaar
14 Febr.1963	Christiaan H.Schoenmakers	76 j.
15 Febr.1963	Maria M.Cox	85 jaar
19 Febr.1963	Herman Smets	79 jaar
22 Febr.1963	Wilhelmus J.Dircks	79 jaar
21 April	Anna Maria Vergoossen	78 jaar
23 Apr.1963	Antonius Offermans	2 dagen
23 Mei 1963	Wilh.H.Wijnen	92 jaar
27 Mei 1963	Ant.H.Sevriens	62 jaar
1 Juni 1963	Frans v.d.Waarenburg	17 jaar
19 Juni 1963	Cath.Keuren	77 jaar
3 Juli 1963	JoH.Roufs	65 jaar



12 Juli 1963	Odilia Maria Vergoossen	73 j
27 Juli 1963	Theo Rijks	24 j
1 Sept.1963	Maria E. Kessels	60 j
17 Sept.63	Wilh.A.A.Gijsen	63 j
17 Okt.63	Peter Cleven	72 j
18 Okt.1963	Theod.H.v.Neer	59 j

HEER, GEEF HEN, DIE TEMIDDEN VAN ONS GEWERKT  
 HEBBEN VOOR UW VREDE, NU DE EEUWIGE RUST BI  
 MOGE HIJ, DIE ZICH HET EEUWIGE LICHT HEEFT  
 GENOEMD, HEN VERLICHTEN OPDAT ZIJ BLIJ RUST  
 IN VREDE!

AMEN

