

Pastor Beeren uit Pey mist zilveren jubileum op een haar na „Mensen onderschatten het parochiewerk”



* Pastor Beeren, vanaf zaterdag is hij niet langer geestelijk leider van Pey. „Officieel eigenlijk pas 6 februari. Dan wordt mijn opvolger, pastor Pierik uit de Achterhoek geïnstalleerd.”
Foto FER TRAUGOTT

Van onze verslaggever

PEY-ECHT - Midden in het gesprek gaat de telefoon. Ongehaast en met strakke blik schuifelt pastor H. Beeren van Pey naar het toestel. Zijn benen willen niet meer, zo vertelt hij de persoon aan de andere kant van de lijn. „Tien februari moet ik terug naar het ziekenhuis in Maastricht. Dan hoop ik meer te weten.”

Beeren kampt met gezondheidsproblemen. Dat dwingt hem ertoe zijn werk als pastor van de Peyer parochie O.L.V. Onbevleete Ontvangenis te beëindigen. Zaterdag neemt hij afscheid. Met pijn in het hart, temeer daar Beeren bijna toe was aan zijn zilveren jubileum in Pey. „Ik had graag de 25 jaar volgemaakt. Waar-

schijnlijk heeft God bepaald dat het niet zo mag zijn. Maar er zijn ergere dingen in het leven. Overal woeden oorlogen, hier hebben we de watersnood gehad, daarbij valt mijn leed in het niet.” In 1969 kwam de in Weert geboren en getogen Beeren (63) naar het Echter kerkdorp. Daarvoor had hij in Horst en Helden gewerkt. „In Horst keken de parochianen eerst een jaartje de kat uit de boom. In Helden was dat iets minder. Nergens voelde ik me echter zo snel thuis als hier in Pey. Ik denk dat dat komt, omdat dit een relatief kleine gemeenschap is.”

Klap

Met de in maart 1992 overleden pastor Alofs leidde hij

jarenlang de diensten. „Voor mij was het een hele klap toen hij stierf. Sindsdien heb ik ook geen heilige mis meer gedaan.” Dat laat Beeren al ruim een jaar over aan pastor Linssen uit Echt en de Roermondse pastores Verheggen en Schasfoort. „Toen ik hier nog niet zo lang zat, waren we ook een tijdje met zijn drieën. Zo iets is nu nauwelijks mogelijk. Tegenwoordig mag je al blij zijn als er één pastor is. De spoeling is dun. Niet voor niets vragen kerken nieuwe, jonge priesters.”

Een ander heeft volgens Beeren te maken met de mentaliteitsverandering bij de huidige generatie. „Mensen gaan minder snel naar de kerk. En dan hebben we hier in Pey niet eens te kla-

gen. Als iemand naar een andere gemeente verhuist, dan zoekt hij daar niet zo gauw de kerk op als in zijn vroegere woonplaats. Het is gewoon een kwestie van willen. Je moet je willen verdiepen in de betekenis van de kerk, van het geloof.”

Onderschatten

Daarnaast weten veel mensen niet wat het werk van een pastor precies behelst, meent Beeren. „Ik denk dat veel mensen ons werk onderschatten. Er komt meer bij kijken dan alleen een mis leiden. Het voorbereiden van huwelijken en begrafenissen, het maken van prentjes, zieke mensen bezoeken, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Het pastor zijn is zwaarder dan u denkt.”