

Tiende meikoningin op de Slek

Het is al weer 10 jaar geleden dat de schutterij en de buurtvereniging van de Slek besloten hun activiteiten rond Koninginnedag en 1 mei te combineren: de buurtvereniging met hun spellenmiddag voor de schoolgaande jeugd en de schutterij met het planten van de traditionele meiboom. Om het geheel nog meer cachet te geven werd besloten om elk jaar een Slekker meisje tot Meikoningin te kronen. Inmiddels is dit gebeuren een leuke traditie geworden. Dit jaar is de keus op Inge Theunissen gevallen. In Pey geboren en op de Slek getogen. Zo omschreef ze het zelf. Samen met haar ouders Betsy en Frans is zij lid van de Slekker Kaetelkepel Voll Loll. Zij speelt trompet.

Als de gemeenschap een beroep doet op iemand van haar familie om een volksfeest op te luisteren, geven zij daar graag gehoor aan. Zo is haar moeder een paar jaar geleden boerebroed op de Boerebroedlof geweest en haar broer Maurice jeugdprins van de Slek. Toch heeft Inge ook belangstelling voor wat er buiten de Slek te beleven valt. Dat blijkt uit haar studiekeuze. Momenteel studeert zij Toerisme in Heerlen en volgend jaar gaat zij daarin verder op de HBO-opleiding Toerisme in Weert. Een ander hobby van haar is jazz-dance dat zij al vanaf haar 11^e jaar beoefent. Haar vriend Robert schiet er echter niet bij in want daarmee brengt zij de rest van haar tijd door.

Om de kroning van de 10^e meikoningin een extra feestelijk tintje te geven zijn de andere 9 ex-meikoninginnen uitgenodigd en bij de ceremonie betrokken. Zij zijn door het Veteranenkorps De Oude Garde afgehaald bij de beschermvrouwe van het korps Miranda Vanthoor-Slabbers die ooit zelf meikoningin is geweest. Zij zijn in de tent getuige geweest van de kroning van Inge. Traditiegetrouw wordt deze verricht door de aftre-



dende koningin. Dit jaar was dat Maud Merry. Zij is tot zondag 28 april in functie geweest. Tijdens het festival van Schutterij Antonius heeft zij als genodigde nog het defilé van de deelnemende schutterijen mogen bekijken. Op Koninginnedag heeft Inge zich aan de Slekker bevolking getoond. Begeleid door de bielemen van de schutterij liep zij voorop in de optocht. Zij werd gevolgd door het trommelkorps van de schutterij met de meiboom, de jeugd met hun versierde fietsen, skelters e.d en de kaetelkepel Voll Loll.

Toen de schutters de meiboom geplant hadden op het feestterrein, kon de schooljeugd beginnen aan het spellen-circuit. In de feesttent zaten een paar schminkers klaar om de jeugd een door hen zelf gekozen uiterlijk te geven.

Ook konden de kinderen het speelgoed dat zij niet meer gebruikten, te koop aanbieden. Voor anderen weer een mooie gelegenheid om voor een leuk prijsje een mooi stuk speelgoed aan te schaffen. De Slek kijkt weer terug op een mooi dorpsfeest.