

In Memoriam Pastor Piet Alofs

Zondag 3 mei zal in de kerk van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Pey de plechtige zeswekdienst worden gecelebreerd voor de ziele rust van de op 20 maart jl. plotseling overleden Pastor Piet Alofs, een van de twee parochiepriesters van Pey, wiens heengaan een schokgolf van droefheid en verslagenheid door heel de parochie veroorzaakte.

Deze dienst, die om 11.30 uur begint, zal worden opgedragen door Pastor H. Beeren met assistentie van pastoor A. Verheggen en de zeereerwaarde heer H. Schasfoort. Deze priesters in ruste zijn bereid gevonden Pastor Beeren in zijn thans verdubbelde parochiële taken bij te staan tot een definitieve oplossing is gevonden voor de problemen die door het wegvallen van Pastor Alofs in de parochie Pey zijn ontstaan.

Vooraf de leerlingen van de basisscholen en de vele verenigingen zullen Pastor Alofs sterk missen. Sinds zijn komst in de parochie Pey, op 6 september 1966, heeft hij zich in het bijzonder met deze twee groeperingen bezig gehouden. Speciaal in de begeleiding van de kinderen bij de voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel legde hij zijn gehele priesterlijke inzet, gericht op het samen zijn en samen leven van de mens met zijn God. Juist daardoor wist hij het vertrouwen te winnen van iedereen die hij ontmoette.

De dankbaarheid van de parochie voor zijn persoon en zijn overtuigende priesterschap bleek bij de viering van zijn zilveren pastoragejubileum in oktober '91 en bij de massale belangstelling voor zijn uitvaart op 25 maart.

Gedachten ten afscheid

Aan het slot van de indrukwekkende uitvaartdienst verwoordden enkele parochianen hun gevoelens in een ontroerend afscheid. Wij laten een paar korte fragmenten uit hun toespraken volgen:

Wethouder J.M. Geraads (namens het gemeentebestuur van Echt):

"Het past ons als wereldlijke overheid gevoelens van dank en waardering te uiten voor het werk van deze grote mens. Door zijn brede belangstelling voor het onderwijs, en met name de catechese, voor het gehele maatschappelijke ge-

beuren, met daarin speciaal het verenigingsleven, heeft Pastor Alofs een belangrijke bijdrage geleverd aan de voorbereiding tot het volle leven van onze jeugd en voor de instandhouding van een goede gemeenschapshuis. Mogen wij hem blijven volgen op de weg die hij ons wees."

José Golsteyn-Beckers:

"Nu is hij daarboven bij de Heer en kijkt wakend op ons neer. God, vergeef hem waar hij verkeerd deed, reken het goede veelvuldig aan. Wij bidden U, help onze parochie, hoe verder te gaan zonder Pastor Alofs, dat vatten wij niet goed.



Pastor Alofs

Maar nu, denkend aan zijn laatste preek, lijkt 't als gaf hij zelf ons moed.

Wij krijgen, zo zei hij, KRACHT NAAR KRUIS.

Zag hij toen al misschien de deur van Gods huis?

Het kruis is zwaar, doch het is Gods wil.

Pey rouwt, om U, wij zijn allemaal stil."

Nardy Beckers

[naar een gedicht dat Pastor Alofs zelf ooit heeft gebruikt bij de voorbereiding van de kinderen op het Vormsel]

"U bent op reis al weet U niet waarom maar U luistert naar de stilte en die zegt U om te gaan en al verlaat U al Uw vrienden toch weet U er is geen ander spoor en daarom gaat U door."



Vele parochianen van Pey waren op 20 maart naar de begraafplaats van Puth gekomen om hun pastor Alofs naar zijn laatste rustplaats te vergezellen.