

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed uitgezonden naar Afrika



Eerste vijf zusters ontvingen het Missiekruis

Na de oproep van de H. Vader in zijn missie-encycliek tot missionering van Afrika, besloot de Congregatie der Liefdezusters van het Kostbaar Bloed om aan deze wens gevolg te geven. De Congregatie, waarvan het Moederhuis is gevestigd te Koningsbosch, werkt reeds tientallen jaren in Indonesië ter verspreiding van het Geloof. Na overleg met de Sociëteit der Witte Paters, kregen de Liefdezusters een reeds gevestigde missiepost toegewezen in het Vicariaat Usumbura, Arundel, in de Belgische Congo. De Apostolische Vicaris van dit

De eerste vijf zusters van de Congregatie der Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (Moederhuis te Koningsbosch), die naar de missie in Afrika vertrekken. Staande rechts: M. Josephine (B. Dirkx) uit Pey-Echt.

worden overgenomen. Daar de Congregatie echter nu reeds bijna handen tekort komt, om in eigen land hun werk, voornamelijk op onderwijsgebied, te vervullen, zal deze wens van mgr. Martin in de naaste toekomst niet verwezenlijkt kunnen worden, indien geen nieuwe roeping, de plaats van de vertrekkenden komen bezetten.

De missiepost, die de zusters kregen toegewezen, heeft een bezetting nodig van 5 krachten. Hiervan zullen er drie op 4 november vertrekken, terwijl de twee andere zusters een onderwijzeres en een verpleegster, zullen volgen zodra ze hun studies

hun diploma's voor het Belgisch mandaatgebied gehomologeerd te krijgen. Zij zijn echter reeds zover gevorderd dat ze al over enige maanden kunnen vertrekken.

Vanaf Brussel vertrekken op 4 november, de eerste drie pioniersters, per Sobelairvliegtuig, om via Rome-Cairo-Juba en Stanleystad op 6 november de eerste stap te zetten in Usumbura, hun nieuwe arbeidsveld. Om zich op de hoogte te stellen van de noden en eisen van de Afrikaanse missie, zal de Generale Overste, Moeder Theonita, de eerste zusters op hun reis begeleiden en enkele maanden in Afrika verblijven. Naast zuster M. Angela (M. Leusink) uit Bentelo (Ov.) behoren twee Limburgse zusters tot deze pioniersters. Deze zijn: zr. M. Emmanuele (G. Verbugt) uit Veulen bij Venray en zr. M. Josephina (B. Dirkx) uit Pey-Echt. Van de parochies Veulen en Pey hebben de scheidende zusters veel financiële steun onderhouden.

De h. mis-collecte van zondag heeft te Pey een bedrag van ruim f 1200 opgebracht. Daarnaast komt de huis-aan-huis collecte op de Sleek en de acties die werden gevoerd, waarmee een bedrag van bijna f 5000 werd bereikt.

AFSCHEIDSFEST TE PEY

Terwijl de eerw. zusters uit Bentelo en Veulen reeds op 13 oktober in hun eigen parochie het Missiekruis ontvingen, ontving zuster Josephine dit jl. zondag in de parochiekerk van Maria Onbevleete Ontvangenis te Pey. Na een plechtig lof, dat gezongen werd door de leerlingen van de kweekschool te Sittard, sprak pastoor R. A. Lebens over het geluk, dat de uitverkiezing van zr. Josephine naar de missie, is voor haar zelf, haar familie en de gehele parochie.

Hierna zond pastoor Lebens, in naam van Jezus Christus, der Kerk en in naam der Congregatie van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, de missiezuster, officieel uit. Als teken van haar zending overhandigde hij haar toen het missiekruis.

In alle h. missen had pater de Koning W.P. een treffende predikatie gehouden over de moeilijkheden in de Afrikaanse Missionering. Onder het lo fhiel deze pater voor een zeer aandachtig gehoor een afscheidspredikatie.

Na afloop van de kerkelijke plechtigheden, ging de zuster, begeleid door haar familie, naar het patronaat. De Maria-Goretti gidsengroep, had hier een erehaag gevormd. In het patronaat kwamen velen de zuster en haar familie, gelukwensen met haar uitverkiezing. Van gezamenlijke bijdragen van de gidsengroep en de Maria-Congregatie, konden de besturen van deze beide verenigingen hun oud-lid, een horloge aanbieden. Een der gidsen, Annie Janssen, offerde, de zuster, bloemen. Toen de drukte van de receptie voorbij was, konden de zuster, haar familie en genodigden, aanzitten aan een goed voorziene koffietafel en genieten van een uitstekend verzorgde avond.

Onder de genodigden waren de eerw. heer Hendriks, rector van het klooster te Koningsbosch, kanelaan