

ZUSTER PAULA JUBILEERT

GOUDEN PROFESSIEFEEST



50 JAAR PAROCHIE PEY

Op 26 september 1933 legde zuster Paula (Maria Koppers) in het Ursulinen-klooster te Bortel de eeuwige geloften af. Direct daarna nam zij haar intrek in het klooster in de Wijnstraat te Echt. Vanaf 29 september 1933 was zij als onderwijzeres verbonden aan de lagere meisjesschool aan de Houtstraat te Pey. In 1952 werd zij hoofd van V.G.L.O.-school voor meisjes in Pey. Dit bleef zij tot de opheffing van deze school in 1968. Tot aan haar pensionering in 1974 gaf ze nog een aantal godsdienstlessen aan de Edith Stein-Mavo te Echt.

Vanaf haar komst in Pey in 1933 heeft zuster Paula zich voortdurend ingezet voor de Peyer bevolking. Behalve door les geven deed zij dit op allerlei manieren. Vanaf haar intrede in de Peyer parochie tot aan het midden van de oorlog 1940 - 1945 ondersteunde zij daadwerkelijk het jeugdwerk voor jonge en oudere meisjes via de K.J.V.. Belangrijke onderdelen daarvan waren toneel spelen, ontwikkelingslessen op allerlei terrein, godsdienstige vorming en samen zingen. Na de oorlog heeft zij zich verdienstelijk gemaakt bij het uitdelen van kleren en bij het lenigen van allerlei noden, die samenhangen met de gevolgen van de oorlog. Hierdoor was zij de rechterhand van de in Pey nog steeds veel genoemde pastoor Patricius Cramer. In die jaren zette zij zich ook in voor een kinderkoor en de Maria Congregatie in de parochie Pey.

Toen de Ambonezen en de Keiëzen op Lilbosch verbleven (dit was toen een opvanghuis voor deze mensen na hun aankomst vanuit Indonesië in Nederland) heeft zij deze mensen wegwijds gemaakt in Echt, heeft zij hen les gegeven in Nederlands, heeft zij de vrouwen leren breien en eten koken, heeft zij met hen koffietafels klaar gemaakt i.v.m. doop- en communiefeesten, en heeft zij mannen en jongens zangles gegeven. Tot op dit moment heeft zuster Paula nog contacten met deze bevolkingsgroep.

In 1968 stelde zij zich beschikbaar als telefoniste bij de Echter S.O.S.-dienst, de latere Telefonische Hulpdienst bij dringende gevallen en problemen. Tot 1982 heeft zij dit omvangrijke werk alleen gedaan, daarna is het aannemen van de telefoon verdeeld over meerdere mensen. Na het telefonisch binnenkomen van vragen op allerlei gebied (huisvesting, echtscheiding, vragen om huishoudelijke hulp en vervoer, aanpassingsmoeilijkheden in een nieuwe situatie, huwelijksproblemen, enz.) heeft zij deze vele malen persoonlijk tot een oplossing gebracht, in andere gevallen met behulp van trouwe medewerkers van de S.O.S..

Sinds haar pensionering in 1974 heeft zuster Paula veel werk verricht in de parochie Pey. Zij bezoekt alle nieuwkomers, zij regelt elke week het rondbrengen van ongeveer 1350 parochieblaadjes, zij gaat condoleren als een parochiaan overleden is, zij gaat feliciteren als ergens in de parochie een baby geboren is, zij is dirigente van het Kinderkoor van de parochie, zij stimuleert het missiewerk en houdt voortdurend contact met de eigen missionarissen. Door dit alles is zij een mens geworden die echt bij de parochie Pey hoort.

Daarom zal in Pey het gouden professiefeest van zuster Paula en haar 50-jarig verblijf in Pey gevierd worden. Dit gebeurt op zaterdag 8 oktober a.s.. Om 5.-- uur 's middags is in de parochiekerk een dankdienst, overeenkomstig de wens van de jubilaris een gezinsviering die muzikaal wordt opgeluisterd door het Kinderkoor van de parochie, versterkt met een aantal leerlingen van de St. Jozefschool.

Daarna is vanaf half zeven in het Patronaat gelegenheid om zuster Paula te feliciteren met beide jubilea. Hier zullen ook diverse muziekgezelschappen uit de parochie aanwezig zijn om op hun manier dit feest luister bij te zetten.

Mensen, die zuster Paula uit erkentelijkheid iets willen aanbieden, kunnen dit overeenkomstig de wens van haar zelf het beste doen in de vorm van een geldbedrag. Zuster Paula wil dit dan besteden voor de Missie, die zij een warm hart toedraagt.

Moge zeer velen van deze gelegenheid gebruik maken om zuster Paula te feliciteren en om haar te danken voor wat zij in die tijd voor de gemeenschap heeft gedaan.